

Landgenoten,
in het bijzonder vandaag, alle moeders,

Lobi mama in mama Sranan,

Ik feliciteer u allen vandaag, van harte, met Moederdag.
Vandaag, eren we de vrouwen, de moeders, die ons
ongelooflijk, ons leven, en onze natie hebben gevormd.

Onze moeders, zijn de pijlers, van kracht, en onbaatzuchtige
opoffering.

Lobi mama, moeders,
Jullie, spelen een belangrijke rol in onze samenleving,
Jullie bieden liefde, zorg en begeleiding aan onze families,
maar ook naar de gemeenschap.
Moeders, jullie zijn zorgzaam, waakzaam, liefdevol,
onze leidraad, vooral wanneer wij het het meest nodig
hebben.

Ons land Suriname zou niet zijn waar we nu zijn, zonder jullie,
lobi mama, blijvende basis, van liefde en steun.
Ondanks de vele barrières waarmee jullie moeders worden
geconfronteerd, blijven jullie je inspannen, inzetten, voor
jullie kinderen, kindskinderen, maar ook vaak het hele gezin.

Jullie inspireren mij om een beter individu te zijn.

Net als hoe mijn moeder mij altijd geïnspireerd heeft, om een goed mens te zijn om u vooral sterk te maken voor anderen, om de samenleving te dienen.

Om te zorgen voor anderen.

Daarom maak ik mij ook sterk voor jullie, lobi mama's in ons, lobi mama Sranan.

Moeders,

Onlangs heb ik ook een huis gegeven aan een mama op zeer hoge leeftijd in mijn eigen woonomgeving, Lelydorp.

Nog erbij een mama die op mijn kinderen gelet heeft, toen ik naar het werk moest.

Ook voor andere mama's, zoeken we, een woonoplossing, en die, worden ook aangeboden,.

Maar, er zijn nog velen, die nog in nood verkeren, die we zullen helpen.

En ik heb een samenzijn gehad, met vele moeders, hier op het Kabinet, ook moeders, die zich bevinden, in een bejaarden instelling.

Moeders, die bijna vergeten zijn, en, naar wie, er niet gekeken wordt, daar maak ik tijd voor.

Want, het zijn niet alleen, onze eigen moeders, die we, in het zonnetje moeten plaatsens, maar ook, zoveel andere moeders, in ons land, die dagelijks hard werken, die verdienen ook, die erkenning, en waardering.

En vandaag, mag het een beetje extra.

Voor de kinderen, maak een geweldige dag, voor de moeders.

Lobi mama's

Ik ontvang dagelijks, mama's op het Kabinet, maar ook, tijdens mijn spreekuur, in partijcentrum Olifant, en heel vaak, ook op mijn residentie. En zij komen, met hun problemen, Ook velen van die mama's, komen met ideeën, oplossingen, en suggesties, die ik waardeer.

Mama's, met verschillende achtergronden, en beroepen.

En ik zal, al deze mama's, proberen te helpen, samen met mijn regering, en samen met andere instellingen.

Want niet alle mama's hebben het makkelijk.

Mama's, moeders, die tegelijkertijd, ook de samenleving moeten dienen, zoals de eerstelijns werkers, de gezondheidswerkers, in de verzorging, bij de politie, en zoveel andere instellingen.

Dat ze, naast hun moeder zijn, ook dienstverlening, en aandacht geven, aan velen die het nodig hebben, in onze samenleving, maar we kijken ook, naar die moeders, die tienermoeder zijn geworden, en de alleenstaande moeders, die, niet alleen de rol, van moeder, maar ook de rol, van vader moeten vervullen.

Moeders die rouwen, om het verlies, van een kind.

Moeders die op werkplekken, nog veelal, te maken hebben, met discriminatie, en ongelijkheid, en onjuiste bejegening.

En moeders, die de hele dag, in het gehele land, elke dag offers brengen.

Offers, voor land en volk.

Hun bijdragen, blijven vaak onopgemerkt, maar hun impact, is onmeetbaar.

Zij dragen bij, aan het verder versterken, van onze samenleving.

En als president van het land, beloof ik, dat ik beleid, en initiatieven zal steunen, die moeders in onze samenleving, sterker moeten maken.

We moeten samen, ervoor zorgen, dat moeders toegang hebben, tot middelen, kansen en ondersteuningssystemen, die hen in staat stellen, om hun potentieel te verwezenlijken. En onze regering, is er, om u als mama, jullie als vrouw, te ondersteunen, door middel van initiatieven, die uw financiële lasten verlichten, en een rechtvaardiger samenleving creëren.

Daarom, heb ik als President, goedgekeurd, en wij, als regering hebben besloten, om de belastingvrije grens, per 1 januari van dit jaar te verhogen van SRD 7.500 naar 9.400. Dit bedrag, is bewust, hoger vastgesteld, dan de armoedegrens, van 8.000 SRD, voor een volwassene.

Ook de Algemene Kinderbijslag, is verhoogd, per 1 juli 2023, van SRD 125, naar SRD 200 per kind.

Ik noem ook, de foodbaskets, die we in alle districten, hebben geopend, om vooral u, als mama, tegemoet te komen met goedkope basisproducten.

En we gaan door, met de diverse initiatieven, en geboden oplossingen, om uw leven als mama, verder te verbeteren.

Landgenoten,
Moeders, Lobi mama

Laten wij, op deze dag, op deze Moederdag, opnieuw onze inzet bevestigen, om de moeders van Suriname te eren en te koesteren.

Laten we, ze de liefde, en waardering tonen die ze verdienen, niet alleen vandaag, maar alla dey, elke dag.

Mama's, dank u, voor alles wat u doet voor ons, voor ons land, voor onze samenleving.

De moederliefde, die u geeft, aan mama Sranan.

Aan alle moeders, een fijne en gelukkige Moederdag toegewenst!

En ik, feliciteer u nogmaals.

En moge God u allen zegenen.

God bless you all.

Grantangi!
