

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME | SPEAKING NOTES
ONAFHANKELIJKHEIDSDAG d.d. 25-11-2023

Landgenoten,
Sranan mangs,
Vrienden,
Speciale gasten:

Prime minister Ariel Henry

Monsieur le Premier Ministre, Cher Ami Ariel

Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic Brazil

Leden van de pers,

Goedemiddag,

Met gemengde gevoelens sta ik vandaag hier voor u, om u welkom te heten voor de viering van de 48^{ste} Onafhankelijkheidsdag van onze Republiek Suriname, bijna vijf decennia terug. Donkere momenten hebben ons de afgelopen dagen in een weemoedige stemming gebracht, door het verlies van onze broeders en zusters in het Matawai gebied.

Een tragische gebeurtenis die ons allen treft en deze dag onderdompelt in diepe rouw en verdriet. Een verlies, die wij nog lang zullen moeten verwerken En wij weten ook dat wij meer inzet moeten plegen om de gehele samenleving te wijzen op de gevaren van dit soort onnodige pijn. Dit tragisch voorval, herinnert ons er namelijk wederom aan dat wij in de eerste plaats persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid.

Suriname gecondoleerd met het verlies van onze broeders en zusters in het Matawai gebied. Wij gaan er alles aan doen om erachter te komen wat er precies is gebeurd en wat wij kunnen doen om deze traumatische gebeurtenis te voorkomen.

Ik vraag een moment van stilte voor al onze broeders en zusters die zijn omgekomen in het Matawai gebied.

Mag ik u vragen te gaan staan.

.....1 minuut stilte.....

Dank u.

Landgenoten,

Familie en vrienden, wij wensen u vanuit de Regering enorm veel sterkte toe in deze donkere dagen. En dat het licht op u mag schijnen en u de kracht krijgt van onze schepper om deze periode doorheen te komen.

Mijne mensen,

48 jaar geleden op 25 november 1975 konden wij met trots zeggen: **Het is ons Suriname.**

Een fundamentele verandering die zorgde voor verzelfstandiging en perspectieven om Suriname te maken tot het land van ons in goede en slechte tijden.

Vandaag wil ik ook stilstaan bij onze verworvenheden en toekomstperspectieven. Waar staan wij na 48 jaren en waar willen wij als natie als volk naar toe? En wat hebben wij samen meegemaakt?

In de afgelopen jaren hebben wij roerige perioden gehad zoals enkele dagen geleden. Maar hebben wij ook belangrijke mijlpalen bereikt. 48 jaren onafhankelijkheid vraagt namelijk om bezinning, reflectie, bemoediging, gefundeerde plannings, waardevolle verbindingen en veréénzeling.

Suriname is onze natie.

Een jonge natie die blijft groeien en blijft werken aan ontwikkeling!

Ik ben daarom van oordeel, dat natievorming een continue proces is.

En dat alle actoren in onze samenleving, niet alleen politieke leiders en gekozen volksvertegenwoordigers, op diverse niveaus, een eminente rol vervullen in de garandering van vrede, democratie, mensenrechten, goed bestuur, veiligheid en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling voor ons allen.

De politieke - en sociaaleconomische geschiedenis van ons land heeft ons bewust gemaakt van de kracht van vreedzaam samenleven in één van de meest exemplaire multiculturele samenlevingen ter wereld. We laten namelijk een koloniaal verleden achter ons dat na de slavernij zorgde voor een smeltkroes van culturen in ons land.

De etnische verscheidenheid is onze identiteit die Suriname maakt tot een uniek en veelkleurig land zoals nergens ter wereld. Ons volk staat voor veelzijdigheid, ruimdenkendheid en verbroedering.

In de afgelopen jaren, is er alles aan gedaan, om deze verbroedering te versterken en in te zetten voor de ontwikkeling van ons land.

Onze sociale cohesie en hieraan gekoppelde culturele, en sociaalmaatschappelijke beleving hebben namelijk altijd de basis gevormd van onze nationale identiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze ontwikkeling.

Zowaar, dat aspecten van ons volkslied een reflectie zijn van ons diepgewortelde committering van respect, vrede en ontwikkeling;

Opo Kondreman un' Opo
"Sranangron e kari un,
Wans' ope tata komopo,
Wi mu' seti kondre bun".

En als we kijken naar onze inspanningen op het gebied van industrialisatie, dan zien wij dat meerdere bedrijven hebben bijgedragen aan onze sociaaleconomische en maatschappelijke positie.

Organisaties als Telesur, Bruynzeel, Staatsolie, en Suralco, om maar enkele te noemen, hebben gezorgd voor meer werkgelegenheid en economische groei. Maar ook voor meer innovatieve ontwikkelingen, woningbouwprojecten en andere activiteiten die onze gezinnen en families hebben versterkt. En een aantal van deze organisaties doen dit nog steeds, terwijl er steeds nieuwe bijkomen.

De onafhankelijkheid betekende dat wij in onze eigen levensbehoeften moesten gaan voorzien. Op een zodanige manier dat wij echt onafhankelijk konden gaan leven.

Dit zorgde voor de opkomst van Surinaamse producten en onze eigen merken, zoals Wippy, Interfood, Witboi, onze verffabrieken, kippenfabrieken, agrarische bedrijven, landbouwcoöperaties en andere bedrijven.

En we gaan door met ons onafhankelijk bestaan door het stimuleren van meer productie om te voorzien in onze levensbehoeften en voor de export. Dit is noodzakelijk als wij echt onafhankelijk willen zijn op alle niveaus.

Door onze eigen producten op de markt te blijven brengen voor de lokale economie en de moderne technologie inzetten om verder uit te breiden.

Kijk maar naar onze eigen Fernandes, hoe zij zich opgebouwd hebben, na de grote brand in hun fabriek. En, zo moeten we elkaar blijven ondersteunen zodat we gezamenlijk succes boeken en samen ons mooi land blijven opbouwen, op alle niveaus van de ontwikkeling.

En ik weet als geen ander dat de successen die deze regering geboekt heeft, niet direct de problemen oplossen bij vele van onze burgers. Maar, wij hebben het pad gekozen voor structurele hervormingen van de economie om het voor eens en altijd duurzaam te organiseren. Dat vergt wijs beleid voor deze en ook toekomstige regeringen.

We moeten leren van de foute lessen van landen die ten prooi zijn gevallen aan slecht beleid, slecht bestuur en persoonlijke belangen.

We zullen er dus ervoor moeten waken dat de toekomst van de oliereserves en daarmee de toekomst van Suriname niet in verkeerde handen komt.

Ook hier geldt dus dat we onze toekomst samen maken en dat we dus eenheid in onze natie moeten versterken en borgen.

Mijne mensen,

Het doet me goed dat we in de afgelopen decennia in staat geweest diverse samenwerkingen aan te gaan op regionaal en internationaal niveau. En dat we dat in de afgelopen drie jaar ook flink hebben geïntensiveerd met diverse landen.

Deze samenwerkingen bieden mogelijkheden voor zakelijke transacties, investeringen en het versterken van onze economie.

Belangrijke mijlpalen zijn ook de persvrijheid in ons land, de gemoedelijke sfeer waarin onze verkiezingen verlopen en de harmonie waarin wij met elkaar leven.

Laten wij hier trots op zijn en deze momenten koesteren en in stand houden.

We moeten samen naar één gemeenschappelijke visie werken om ons land tot ontwikkeling te brengen. Onze nationale identiteit is meer dan ooit belangrijk om ervoor te zorgen dat wij één volk zijn en blijven. En werken naar een Suriname waar wij trots op mogen zijn!

Als negende president van Suriname kan ik met trots zeggen dat wij Surinamers, overwinnaars zijn.

Overwinnaars van kolonisatie, overwinnaars van verdeeldheid, overwinnaars van uitbuiting en overwinnaars van deconstructieve handelingen. De diversiteit, daadkrachtigheid en veelzijdigheid, die deze overwinningen met zich hebben meegebracht, zijn niet zonder slag of stoot gegaan.

Dat weten wij als geen ander.

En de strijd wordt nog steeds gevoerd om ons land naar groei en ontwikkeling te brengen.

Maar, wij kennen ook donkere momenten, zoals de decembermoorden, Moiwana en pasgeleden de tragedie in het Matawai gebied.

Ook deze gebeurtenissen zullen wij samen moeten overwinnen om verder te gaan.

Laten we ook niet vergeten dat wij een jonge natie zijn en op vele vlakken nog veel moeten leren.

Na 48 jaar, zijn wij er namelijk nog niet!

Wroko de fu du!

Op 25 november 1975 is het fundament voor Suriname gelegd, vandaag 48 jaar geleden. Onze Surinaamse vlag met ons eigen volkslied kreeg wederom een bijzondere betekenis. Één, die heden ten dage zorgt voor de nationale verbinding van Surinamers hier en overzee, onze diaspora. Onze vlag vertegenwoordigd ons volk en is een dagelijkse herinnering, fu opo un kondre.

Fu opo Sranan!

Laten wij dit vasthouden en samen blijven werken aan de verbetering van ons land.

Laten wij met zijn allen vooruitkijken, dromen van een mooie toekomst dat vertalen in aspiraties en ambities.

Laten we niet terugkijken en elkaar afbreken.

En indien wij wel terugkijken, laten wij de wijze lessen bewust meenemen voor de toekomst.

Laten we opbouwend bezig zijn. Elkaar ondersteunen en stimuleren.

Niet negatief zijn, maar positief en constructief.

Laten wij vreedzaam en in harmonie werken naar een gezonde economie die ons allen ten goede komt.

De vernieuwing en verandering die wij als volk zo graag willen voor ons Suriname, zal tot stand komen als u, als burger, ook uw bijdrage levert.

God zij met ons Suriname,
Hij verheff'ons heerlijk land,
Hoe wij hier ook samen kwamen,
Aan zijn grond zijn wij verpand

Sranan man,
Wi mu' seti kondre bun,
Gado de wi fesiman,
Eri libi te na dede,
Wi sa feti gi Sranan.

Samen u mu set a kondre bun!

Krakti, Lobi and may God bless you all!
