

Volk van Suriname, in het bijzonder onze hindoe broeders en zusters,

Pyare bhakto,

- Wij zijn weer in de Navratri, de negen dagen durende periode, van bijzonder gebed en spiritualiteit.
- Op deze speciale dag, wordt de viering van de neerdaling van godin Durga gevierd, door toegewijden.
- Bij het concept van Navratri wordt ervan uitgegaan, dat door een sterk geloof met pure overgave, **het kwade wordt weggenomen.**
- Volgens de wetenschappelijke theorie, kan energie niet gemaakt of vernietigd worden.
- Het is er altijd.
- Maar, in deze negen nachten van Navratri, is de Goddelijke vrouwelijke energie en kracht, duizendmaal actiever, dan gewoonlijk.
- Navratri, is de beleving van de verering van de oerkracht en de goddelijke steun, die wij nodig hebben, om in goede gezondheid en voorspoed te leven.
- Door met overgave te bidden, zullen we verbonden worden met de Schepper.

- Laten we Durgá Má, smeken om alle egoïstische en negatieve neigingen, uit ons lichaam te verwijderen.
- Het respect voor Durgá Má is op 3 gebieden gebaseerd:
 - o het schenkt ons kennis en wijsheid,
 - o het verlicht ons levenspad en
 - o elimineert het kwade.
- Dit zal maken, dat we ook de omstandigheden, waarmee we dagelijks geconfronteerd raken, **aankunnen**.
- De oorlog die momenteel wordt gevoerd tussen Oekraïne en Rusland, heeft zoveel gevolgen voor mensen en landen.
- Ook in ons eigen land, voelen en merken we het.
- Maar ook de gevolgen van wateroverlast en de Covid-19 pandemie, voelen we gezamenlijk.
- Daarom heeft de regering een pad uitgestippeld, die we samen willen bewandelen, om de gevolgen van de crisis te beheersen, maar ook om duurzame ontwikkeling te brengen, voor ons geliefd Suriname en het Surinaams volk.
- Laten we uit de speciale kracht, die deze periode heeft aangeroepen, ons pad verlichtten en wij samen met wijsheid ons pad mogen vervolgen, om de gestelde doelen voor land en volk te behalen.
- Laten we samen, het kwade overwinnen.
- Ik wens u allen een Shubh Navratri toe!

- Dhanyavad.